

22.02.2015

SAMTALE SØNDAG

– brug en time på at snakke med nogen, du ikke kender

Vi føler os så magtesløse lige nu. Vi synes ikke, det er nok at ”gøre det, vi plejer”. Vi har lyst til at gøre meget mere end at lægge blomster og dele Facebook-opdateringer. Vi har lyst til at samles. Til at tale sammen. Til at lytte.

Hvis du har det på samme måde, så brug en time på søndag til at snakke om noget andet, end du plejer – med nogen andre end dem, du plejer.

Lad os snakke sammen - alle sammen

Lad os snakke sammen over hele landet for at hylde den tillid, der binder os sammen, og som er så vigtig en forudsætning for vores samfund og for vores fællesskaber.

Lad os snakke sammen på tværs af alder, politisk overbevisning, baggrund, position, religion, fag og sociale lag og snakke med nogen, vi ikke allerede kender og få indblik i deres verden.

Lad os snakke sammen for at vise, at vi ikke er bange for dem, som tænker og lever anderledes end os selv.

Vi snakker om de samme 7 spørgsmål - du vælger hvor, hvornår og med hvem

Du kan være med, lige meget hvem du er, og lige meget hvor du er. Vi har komponeret en samtalemenu med 7 udvalgte spørgsmål, vi synes, det er vigtigt at snakke om lige nu – og som vi opfordrer alle til at tage udgangspunkt i. Den bliver lige til at printe og bliver offentliggjort fredag eftermiddag. Du vælger selv, om du vil invitere til søndagsfrokost; tage samtalemenuen med i skoven, på cafe eller på legepladsen eller bruge den til at starte en samtale med dine medpassagerer i toget ... Det vigtigste er, at du snakker med.

God samtalelyst

Borgerlyst

SÅDAN GØR DU

1) Print den helt særlige samtalemenu, vi har komponeret til SAMTALESØNDAGEN. Vi offentliggør den fredag eftermiddag på borgerlyst.dk/samtalesoendag, og den bliver lige til at printe. Samtalemenuen sikrer, at dine samtaler starter et uventet sted og udvikler sig helt anderledes, end når du ellers møder fremmede for første gang.

2) Find ud af, hvem du vil tale med. Det er sjovest, hvis du finder sammen med nogen, du ikke allerede kender eller som har en anden alder, holdning eller baggrund end dig selv. Opstøv din gamle lærer; hiv fat i din genbo; spørg dem, du altid diskuterer med i kantinen; inviter dine forældres venner eller dine venners børn; saml din opgang; inviter den Facebook-ven, du aldrig har mødt. Eller inviter to af dine venner, og bed dem tage en hemmelig gæst med hver, så I bliver en broget skare, hvor ingen kender alle. Hvis du allerede har søndagsplaner, så bare hold fast i dem, men tag et par samtalemenuer med, så I får nogle andre søndagssamtaler, end I plejer.

3) Samtalerne fungerer bedst, hvis I er mellem 2 og 6 deltagere. Hvis I er flere end 6, anbefaler vi, at I fordeler jer i mindre grupper, så bliver samtalerne mere nærværende. Hvis I går tur, fungerer det bedst at snakke sammen to og to – men I kan skifte samtalepartnere hver 20. minut.

4) Det er lige meget, om I mødes over en kop morgenkaffe; holder en spontan søndagsfrokost, hvor alle tager en ret med; tager på café eller tager en termokande te med på skovtur. Det vigtigste er at samles og snakke sammen – så gør det så nemt og overskueligt for dig selv som overhovedet muligt.

5) Sæt en knappenål på vores Danmarkskort, så vi kan se, hvad der sker rundt om i landet. Jo flere knappenåle, jo stærkere føles vores fælles indsats. Kortet finder du på: borgerlyst.dk/samtalesoendag

6) Snak, hyg jer – og del gerne billeder og eftertanker på Samtalesøndags Facebook-event eller #samtalesoendag

Hvem står bag?

Samtalesøndagen er iværksat af det uafhængige samfundslaboratorium Borgerlyst. Bag Borgerlyst står Nadja Pass og Andreas Lloyd, der siden 2010 har arbejdet for at gøre det nemmere, sjovere og mere spontant at bruge sin handlekraft i hverdagen. Læs mere på Borgerlyst.dk og på Samtalesaloner.dk.

Hvor og hvornår?

Samtalesøndagen er den 22. februar 2015. Men du vælger helt selv, hvor og hvornår det passer

